

Bedsteforældre for Asyl – Minoriteternes Grundlovsdag 2024

Den gl. Dame kommer til staden med en hilsen fra Kumbel:

”Sku ikke grånende slægtled på hårene / Ungdom er noget der kommer med årene!”

Dette kunne ha’ været et motto for BfA, for der skal nu et vist ungdommeligt gå-på-mod til for på snart 17. år at blive ved med at handle på en harme over hvordan den danske offentlighed behandler div. minoriteter

I vores tilfælde især de forholdsvis få voksne mennesker der er asylansøgere, her især de afviste, og ikke mindst deres børn.

De krumspring vor udlændingeforvaltning finder på for at gøre livet surt, sort og utåleligt for afviste asylansøgere, de passer som fod i hose til den politisk drevne misinformation.

Jeg tror, at udlændingemyndighedernes succeskriterium er, at hvis direkte lovbrud, konventionsbrud og forhalingsmanøvrer over for en lille gruppe asylansøgere - hvoraf hovedparten jo er flygtninge, hvis blot de lykkes i 4% af sagerne, er det fint. Så flot: der er bingo i 8 gange så mange sager. At der så IKKE er det i 19 gange så mange sager, det er bare ærgerligt.

Lev med det som statsministeren sagde i anden sammenhæng.

Men det er altså lige præcis hvad vi hverken kan eller vil i BfA, og derfor er vi her stadig.
– hvem er så ”vi”?

Vi er ikke en forening, men en bevægelse som udgøres af en broget forsamling på tværs af alder, postnumre, køn, fag... osv.

Man kan ikke melde sig ind i BfA, kun melde sig... og det gør man ved enten at tilmelde sig ”BfA-Nyt” som er det første man ser på BfA’s hjemmeside – eller man kan bare troppe op til et stormøde, eller til et af de annoncerede møder foran Sjølsmark eller foran Avnstrup (det var det jeg gjorde for nogle år siden), eller ved Rundetårn; det hele annonceres på hjemmesiden og i BfA-Nyt. Eller man kan kontakte den arbejdsgruppe (se hjemmesiden) som man føler sig mest tiltrukket af.

Nogle begynder med at se på BfA’s hjemmeside som jeg lige nævnte.

Det er ret praktisk at orientere sig der og i BfA-Nyt for som sagt, det er her BfA-Nyt at møder, dagsordner, referater, arrangementer osv. annonceres.

Nogle slutter sig til BfA’s facebookgruppe. Her er der både nyttige og hyggelige informationer om ture og fester m.m. at hente.

For Udlændinge og Integrationsministeriet betyder organiseringen af BfA åbenbart mindre. BfA har skrevet adskillige uopfordrede høringssvar. Og hver gang er det med et lille håb om, at det ikke er omsonst for vores målgruppe at vi viser flaget.

Inden jeg slutter, vil jeg gøre opmærksom på endnu et vigtigt punkt på BfA’s hjemmeside: det hedder nemlig ikke ”BfA mener” men ”BfA’ere mener”. I har altså hørt min måde at beskrive BfA på.

Fem minutter mere, og jeg havde fulgt tre spor for at beskrive BfA nærmere:

Dels det organisatorisk spor: hvilken organisering har bevægelsen ført til, for bevægelsen kom jo før al organisering; den begyndte med protest søndag efter søndag foran Sandholmløjren i 2007.

Dels havde jeg fulgt sporet med eksempler på hvad det er, der får os op i det røde felt, og endelig havde jeg fortalt lidt om hvad vi så stiller op med at det er der, i det røde felt, vi er?

Men det kan I alt sammen se mere om på BfA’s hjemmeside; den er ikke perfekt, men alt overvejende er den et rigtig godt sted at bli’ ”klog på BfA”:

klog på BfA før og nu, klog på organiseringen, klog på det der harmer os og på hvordan vi omsætter harmen til handling.

Tak for taletiden i dette gode selskab, siger jeg, EF